



Jan Smit is spreker en aanjager van 'Nieuw Organiseren' bij Broosz, onderneming met een maatschappelijke missie.

HERINNERING AAN HET VERLANGEN VAN DE JEUGDZORG

Het was een oproep die Gerdi kon onderschrijven en die voortkwam uit het leer- en onderzoeksproces in een aantal regio's dat ze zelf mede in gang had gezet. De Associatie voor Jeugd was, geïnspireerd door het succes van Buurtzorg in de wijkzorg, op zoek naar het integreren van dat nieuwe gedachtegoed binnen haar eigen geledingen. Vakmanschap, verbinding en vertrouwen waren inspirerende principes en er hing op vele plekken een zekere pioniersgeest in de sector. Hoe anders is het nu, bijna drie jaar later. De transitie heeft de sector een opdoffer gegeven die niemand ooit heeft beoogd. Die vele verliezers kent. De kranten staan er vol mee.

“Durf te gaan voor humaan!” was de oproep die ik op de slotconferentie Jong in de Buurt op 30 juni 2016 deed. “De sector zit in een catastrofaal leerproces: men denkt dat men leert, maar oude bureaucratische patronen en reflexen herhalen zich. Neem de leefwereld als uitgangspunt voor de jeugdzorg en niet de systemen” The rest is history, zou je kunnen zeggen. Tekorten, overmatige beheersing, controle en bureaucratie hebben veel van de hoop en energie waarmee de transformatie startte in de kiem gesmoord.

KIES VOOR DE MENSELIJKE MAAT

De jeugdzorg heeft het zwaar. Veel kwetsbare kinderen en gezinnen hebben het zwaar en krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. En een hoog percentage professionals verlaat de sector of overweegt dat. Hoge administratieve lasten en het gebrek aan professionele autonomie zijn de belangrijkste oorzaken. Ik riep de sector en de gemeenten op om te durven kiezen voor de menselijke maat, voor Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Om de ambities van de transitie waar te kunnen maken en om zo de zich herhalende patronen te kunnen doorbreken. Daarbij herinnerde ik de Associatie voor Jeugd aan niets minder dan aan haar eigen expliciete verlangens.

ZOEKTOCHT NAAR INSPIRATIE

Precies op dat moment neemt Gerdi Meyknecht afscheid. Wie neemt de regie op zich voor de zoektocht naar vernieuwing en inspiratie? Die is meer dan ooit nodig. Wie helpt de sector om inspiratie te vertalen naar concrete plannen, handelingen en samenwerkingsprojecten? Wie zoekt de aansluiting bij naar vernieuwing hunkerende bestuurders en bevlogen professionals? Wie zorgt er voor dat er de komende twintig jaar meer dan keihard gestreden wordt om voor kwetsbare kinderen en gezinnen echt te doen wat nodig is? Gerdi, nu ze afscheid neemt, dus niet meer.

Wie de vele rollen die ze speelde ook overneemt, het gaat erom dat de sector het komende decennium haar zelfvertrouwen hervindt en stevig van zich laat horen. Mogen anderen binnen de Associatie voor Jeugd de sector helpen het geloof in zichzelf te hervinden, als eerbetoon aan haar energie, doortastendheid en daadkracht. Het geloof in de eigen kracht van jongeren en gezinnen kan niet zonder het geloof in de eigen kracht van jeugdzorgwerkers en bestuurders, die elke dag hun stinkende best doen. De menselijke maat staat op het spel. Er is lef en activisme nodig. Er moet een tandje bij. Gerdi heeft genoeg gedaan. Wie pakken het stokje over?